

## ONTDEK VILTEN!

We maken kennis met kasteel Hoensbroek waarbij de nadruk ligt op de functie en toepassing van textiel, honderden jaren geleden (wandtapijten, gordijnen, kleding).

Vervolgens gaan we aan de slag met viltten, een eeuwenoud ambacht. Losse wol, water en authentieke zeep zijn onze ingrediënten. De focus komt te liggen op het verviltten: Eerst maken we een basis van wol. Deze wordt nat gemaakt. Dan kan het verviltten beginnen. Verwonderlijk dat losse wol, water en zeep uiteindelijk tot een gebruiksvoorwerp/of kleding gevormd kan worden!

Verviltten is een lichamelijk proces. Je gebruikt je hele bovenlichaam. Een patroon maken in je buidel vergt creativiteit en voor een mooi rond lapje vilt is geduld en precisie nodig. Competenties die ook op school van pas komen.

Het maken van een stuk vilt zal één uur duren. In deze hectische tijd een ontspannende bezigheid. De focus ligt puur en alleen op het verviltten.

Als alle stukken vilt klaar zijn, worden ze uitgewassen. Daarna wordt alles opgeruimd en maken de leerlingen gaatjes in de buidel voor het touw dat er doorheen wordt geregen. De eigen buidel is klaar! Iedere leerling neemt zijn eigen buidel naar huis. De begeleiding van deze workshop is in handen van Martenique Hickey (Gerrit Rietveld Academie, Fontys docentenopleiding culturele vorming Tilburg).



Kasteel  
Hoensbroek



onderbouw  
vmbo | havo | vwo



2 uur



€ 50 per uur  
€ 3 per leerling