

Wandel  
je mee?

- Sla hier linksaf naar het 'oude molen voetpad'. Volg dit pad tot aan de T-splitsing en ga hier rechtsaf tot aan de volgende T-splitsing (met een doorgaande weg).
- Sla rechtsaf en volg de doorgaande weg tot aan het kruispunt bij Café-Steakhouse Joe's Place.
- Sla hier linksaf; het fietspad gaat uiteindelijk een helling op. Blijf dit fietspad volgen, het gaat na een tijdje linksaf.

Links ziet u Hoeve Terlinden. Op 18 maart 1702 is de hoeve gekocht door Willem Franssen, Schout van Hoensbroek. Na zijn overlijden kwam de hoeve in handen van zijn neef Jan Willem Franssen, die hem opvolgde als Schout. Hij was verantwoordelijk voor de fanatieke vervolging en arrestatie van Matthijs Ponts en zijn complicen. Jan Willem Franssen was in Hoensbroek getrouwd met Maria Sibilla Daniels, familie van Johan Arnold Daniëls. Behalve pastoor van Schaesberg was deze ook schrijver. In 1779 schreef hij onder het pseudoniem Sleinada het boek 'Oorsprong, Oorzaeke, Bewys en ontdekkinge van een godlooze Bezwoorne Bende, Nagtdieven en Knevelaers binnen de landen van Overmaeze'.

- Steek de brug over de autoweg over. Na de brug loopt de weg naar beneden. Daar maakt de weg een bocht naar rechts. Sla in de bocht de 2e straat linksaf naar de Klinkertstraat. Volg deze totdat je terug bent bij Kasteel Hoensbroek.

Sluit je wandeling af met een kopje koffie met Limburgse vlaai, een pannenkoek of een knapperig broodje. Je bent welkom in onze sfeervolle kelderkeuken of buiten op een terrasje.



START HIER!



### LEGENDA

- BRACKEN STEVEN WANDELING (WEGEN)
- BRACKEN STEVEN WANDELING (WANDELPAD)
- WANDELPADEN
- SNELWEG
- WEGEN



BRACKEN  
STEVEN  
• WANDELING •

WANDEL LANGS DE GELEENBEEK, DOOR  
DORPSKERNEN EN DE NATUUR. MET ONDERWEG  
UITLEG OVER DE HISTORIE VAN DE BOKKENRIJDERS  
IN DE OMGEVING.



KASTEEL HOENSBROEK

DZE WANDELING START BIJ KASTEEL HOENSBROEK.  
DE WANDELING LOOPT VIA DE BRAKKENER GATS  
IN HELLEBROEK EN REUKEN NAAR DE PING EN VIA  
BROMMELEN TERUG NAAR KASTEEL HOENSBROEK.  
WE WENSEN JE VEEL WANDELPLIZIER!

In Kasteel Hoensbroek had de rechtbank van de schepenbank Hoensbroek zitting, met schout Jan Willem Franssen als aanklager in de periode 1740-1745. Gearresteerde bokkenrijders zaten hier in Kasteel Hoensbroek gevangen tot aan hun berechting.

Steven Drummen, ook wel Bracken Steven genoemd, en Arnold Coenen (Frenskens Nol) worden door Matthijs Ponts de vilder uit Hoensbroek als medeplichtigen bij diverse inbraken genoemd. Na hun arrestatie worden beiden gevangengezet in Kasteel Reymersbeek.

Frenskens Nol sterft in de gevangenis. Zijn lichaam wordt naar de galg in Kathagen gesleept en daar begraven. Bracken Steven ontkent alle beschuldigingen. Bij de territie (het afdwingen van een bekentenis door het tonen van martelwerktuigen) toont de beul hem de duimschroeven en de Spaanse stavel. Daarop reageert Steven als volgt:

".. dat hij niet gesint en was van sigh over het minste te willen laeten pijnigen maer willigh was alle feijten die hij die daegen sijns levens gedaen hadde en hem mochten gedachtigh worden te bekennen, gelijk ook alle sijne complicen aen geperpetreerde diefstallen te ontdekken, ende met alle omstaendigheden te verclaeren.."

In twee zittingen bekennt Steven Drummen zijn deelname aan vijf kerkdiefstallen, de mislukte overval op de pastorie van Nuth, overvallen in Mariëberg en Lichtenberg en de boterdiefstal in Grijzegrubben. Op 16 juni 1744 wordt Bracken Steven te Kathagen gewurgd en verbrand.

## START HIER!

- Start op de slotbrug van Kasteel Hoensbroek, kijkend richting de parkeerplaats.
- Ga linksaf het rode voetpad op en steek de Klinkertstraat over. Houd rechts aan.
  - Voorbij de parkeerplaats van de visvijver ga je linksaf het Laervoetpad op. Volg het pad tot aan de brug over de Geleenbeek.
- Ga hier rechtsaf langs de beek tot aan de volgende brug. Verlaat het beekdal links via het geasfalteerde fietspad. Volg het fietspad tot op de kruising. Ga hier naar links.

De rechter tak van deze kruising is het begin van het Terschurenvoetpad. De bewoners uit het buurtschap Terschuren hadden nauwe contacten met Hellebroek en gingen vaak in Nuth naar de kerk.

- Steek via de onbewaakte (!) overweg het spoor over en loop via het kleine viaduct onder de autoweg door. Je komt uit op de Brakkender Gats.

De Brakkender Gats, ook wel Mensstraat genoemd, liep vroeger ongeveer waar nu de autoweg loopt naar de Laarhof en de Nuinhof. Hier woonden Nol Coenen en Steven Drummen in twee kleine huisjes. Na hun dood zijn de huisjes verkocht. Judith Drummen, de oudste dochter van Bracken Steven, kocht zijn huis. Bij de volkstelling in 1796 door de nieuwe Franse overheid woonden beide dochters van Steven Drummen nog in de Mensstraat; ze werden toen als armlastig beschouwd.

- Sla hier rechtsaf (linksaf is Laar) naar Hellebroek en bij woning nummer 71 wéér rechtsaf.
- De ruimte tussen de bebouwing gaat rechts over in een smal paadje. Volg dit paadje door de beemden, houd op de Y-splitsing links aan en loop na de heg rechtdoor het bos in.
  - Volg de bosrand naar links, je komt uit op de Spoorstraat. Je bent nu in het oude buurtschap Reuken.
- Ga hier naar rechts en sla de 2e straat links in: de Vloedstraat. Loop deze straat uit. Aan het einde van de Vloedstraat loop je tegen Pastorijstraat 58 aan.

Dit huis is de gemoderniseerde pastorie van Nuth. Deze was het doelwit van de mislukte overval door Steven Drummen. De pastoor en zijn dienstmeid werden wakker en begonnen te schreeuwen. Hierdoor werden de bureu gewekt en dropen de dieven af.

De pastoor van Nuth moest tot het eind van de 18e eeuw een halve kilometer lopen naar de kerk van Nuth. In 1775 werd een nieuwe pastorie gebouwd: de huidige aan de Stationsstraat. Deze werd in de Franse tijd door de pastoor in gebruik genomen.

- Sla linksaf naar de Pastorijstraat en meteen weer rechtsaf naar de Pingerdwarstraat.
- Sla de 2e straat linksaf naar de Ping. Loop deze uit (trapjes af) naar de Pingerweg. Je bent hier in het oude buurtschap de Ping.
  - Ga op de T-splitsing van de Pingerweg naar rechts. Hier ligt de Pingerhoeve (in de 18e eeuw Hoeve Corten).

De hoeve van Peter Corten werd in 1741 'bezocht' door circa 20 man onder aanvoering van Gherling Daniëls uit Wolfhagen-Schinnen. Ze sloegen met een ploegijzer een gat in de muur aan de kant van het weiland. De buit bestond voornamelijk uit spek en schincke (ham).

- De Pingerweg eindigt in een Y-splitsing. Sla op deze splitsing linksaf naar de Eijkenderweg.
  - Loop de Eijkenderweg uit en steek de Uitleggersweg over naar de Brommelderweg. Volg dit veldpad, steek de vijfspiong recht over en loop door tot aan de volgende vierspiong.